

Waarom een je Thuijmonnik willen zijn? Waarom ik daar een rationeel antwoord op zou moeten geven, dan kun je daar nog een poepje op wachten, dan heb ik daar weinig gefundeerde argumenten voor. Je zou namelijk ook zomaar het tegenovergestelde kunnen opperen. Een beetje minder rationeel kom ik er wel mee weg.

Thuijmonnik beschikt over mij als Benedictijn oblaat dat ik me kwamaal daags afhaal van de dagelijkse verhoren enzagen door met aandacht te gaan luisteren. Naam het mediteren, of bidden, het houdt meestal tegen het middelen tussen deze twee vormen van energetische reflectie. Het is ook maar de vraag wat het verschil is tussen meditatie en gebed. Je zou je af kunnen vragen of Jezus mediteerde, of was het de Boeddha die bad?

Eerst gingen maats het mij niet zoveel uit waarmee de tijd van juist terugtrekken uit bestaat. Ik ga gewoon uitten op een meditatiekuil of een vondigweg op een stoel, en als het relatief stil is en mijn hoofd dan niet de mijn aandacht op alles wat er op me af komt, zowat ontkoppeld als gedachten. Maar soms is het druk en chaotisch en schieten mijn gedachten alle kanten op. Als dat het geval is dan moet de boel geremd worden en richt ik mijn aandacht op de ademhaling, vaak in combinatie met een mantra.

Een mantra is een woord, een korte een of een klank die je repeteert. Een bekende mantra is uit de christelijke contemplatie 'Maranatha'. Dit spreekt je als volgt uit op het ritme van de ademhaling: Ma(in) - Ra(uit) - Ma(in) - Ra(uit)
Een mantra is erg krachtig doordat deze na verloop van tijd uit zichzelf opkomt en dan mediteren/bidden je van binnenuit.

Dese stille momenten heb ik in ochtend en in avond. In de ochtend heft op tyd, met die lang na het opstaan sodat die gryre mama nog vry is van die dagelike beredelinge. In de avond pak ek een goed moment waarop die dag klaar is, maar ek nog net naas bed ga. My hoofd is dan vol van die dinge die gebeun is en vol van wat en nog sou moet gebeuren. Wat tydens die avond meditasië word gebraak is dat ek gedaelek opkome van sake die ek vergeet vir te doen en van reflectie op wat ek gedoen het en liever anders had gevind: schaamte, schuld, urestasie, al dat menslike gedoe waar niemand uit aan heeft en die soch oppoppen as p die boek ever stilset. Je hou en op dat moment nie meer want je mediteert, soch sal je merken dat ek p blyft uit en concentreer op je ademhaling of mantra dat het weggest en dat die stilte terugkom. Morgen is er weer een dag.

Thuisinnoch my is voor my reflectie, bewaring en myself ryklaer op sake en het lewe waar die wareleit om gaan. Loskome van die lager self en die focus worder tot die hogere self. Peace Polgar heeft dit in haar boek mozi beschryf as een weg die leidt tot ewigheidsvrede.

