

... Schrijven is namelijk een hele prettige wijze om tot jezelf te komen. Jij, je pen en het papier. En de gedachten die je hebt.

Tussen het schrijven door overweeg je voortdurend want er is 'backspacen' om niet te corrigeren is er niet bij.

Schrijven is contempleren bij uitstek. Je neemt jezelf voor om een onderwerp te belechten en dan ga je aan de slag. Schrijven is ook eenvoudig. Er is geen laptop voor nodig, geen geloe met opladen, wel voldoende inkt in de pen (als je met een vulpen schrijft).

Mocht je interesse hebben om verder te leren, neem met mijn handschrift!

John